

Weumelinge Lied (melodie: Mooi Man)

Aan de Oosterschelde, in het Zeeuwse land,
Daar ligt een prachtig dorpje aan de waterkant
Beschermd door stoere dijken heeft 't menig storm doorstaan
Het is daar prettig wonen nee daar wil ik nooit vandaan.

Refrein:

Ja dat is WEU-ME-LINGE
Dorpje aan de waterkant
Weu-me-linge
'T was en 't is en blijft altijd het mooiste dorpje van het land.

De sluizen brachten welvaart, en zorgden voor vertier
Het was een hele drukte met die schepen hier
Die sluizen zijn verdwenen, wie kwam was de toerist
Die komt hier altijd aan zijn trekken als hij zeilt of vist.

- Refrein -

De boomgaard en de velden, de molens of de kerk
De vaete en de vliedberg, de dijken breed en sterk
De campings en de havens, een park met bungalows
Ons dorp zal altijd blijven bloeien als de mooiste roos.

Feestlied

't Is feest vandaag, een vrolijk feest, ik zou wel kunnen springen.
En dan daarbij verheugd en blij, een lustig liedje zingen.
Waarom is ieder heden, gelukkig en tevreden?
Waarom is elk van goede wil, op deze dertigste april?
Het Koningshuis van Nederland, dat leidde ons door tijden,
van moeiten, honger en gebrek, vijf jaar van bitter lijden.
KAPELLE-BIEZELINGE, viert 't feest onzer vorstinne.
Wij zingen dan ook blij van zin, ter eer van onze koningin!

Zeeuws Volkslied

Geen dierder plek voor ons op aard,
geen oord ter wereld meer ons waard.
Dan waar beschermd door dijk en duin,
ons toelacht veld en bos en tuin.
Waar steeds d'aloude eendracht woont,
en welvaart noeste vlijt bekroont.
Daar klinkt des Leeuwen forse stem
"Ik worstel moedig en ontzwem".

Gij Zeeland zijt ons eigen land,
wij dulden hier geen vreemde hand,
Die over ons regeren zou,
aan onze vrijheid zijn wij trouw.
Wij hebben slechts één enk'le keus,
Oranje en Zeeland da's de leus.
Zo blijven wij met hart en mond:
met lijf en ziel: Goed Zeeuws, goed rond!